

## Hongarije

Net als in de afgelopen jaren hebben we opnieuw een bezoek gebracht aan ds. Bóka en zijn vrouw Ildikó in Hongarije. Door de jaren heen hebben we elkaar goed leren kennen en het weerzien was wederzijds zeer hartelijk. We hebben natuurlijk de groeten van onze gemeente en ook diverse persoonlijke groeten overgebracht.

Vrijdagmiddag zijn we aangekomen en zaterdag was er een dorpsfeest in Vokány, dus we vielen met onze neus in de boter. Ildikó had het thema van dit feest bedacht n.l. "gevogelte". Het feest werd aangevangen met een toespraak van de burgemeester en omlijst met gedichten en muziek. Daarna werden enige duiven losgelaten waarmee het feest officieel van start kon gaan. Omdat alles in het teken van "gevogelte" stond waren er allerlei soorten duiven, kippen en hanen te bewonderen. Met name de hanen lieten nogal van zich spreken en kraaiden tegen elkaar op waardoor het een leven als een oordeel was. Een bijzondere positie genoot de haan van de familie Bóka die als hoofdprijs voor de tombola stond aangekondigd. Wees gerust, de kippen in de tuin bij ds. Bóka blijven niet onverzorgd achter, er is namelijk nog een tweede haan. Twee hanen op een kleine schare kippen bleek teveel van het goede te zijn.

Verder bood het feest allerhande culturele mogelijkheden; we hebben van een prachtig concert in de kerk genoten, er waren volkdansgroepen en veel klederdrachten, tentoonstellingen van houten voorwerpen en beelden van klei. Ildikó heeft zich de laatste jaren toegelegd op het ontwerpen van beelden en die werden in de gemeentesaal van de gereformeerde kerk van Vokány tentoongesteld. Er was veel belangstelling voor. We hebben tijdens het feest van een heerlijke maaltijd genoten en ook daar was het thema "gevogelte".

Zondags hebben we de kerkdienst in Újpetre bezocht die door ds. Boká werd geleid. Dat ds. Nemeth niet voorging heeft te maken met privé omstandigheden van de familie Nemeth. Ds. Boká preekte uit Johannes 14:21 en gaf aan het einde van de preek een korte samenvatting in het Duits. Er waren ook gasten uit Duitsland in de dienst aanwezig.

Drie van de tien kinderen van ds. Boká wonen met hun gezinnen in de directe omgeving van Vokány. Pindy en Illike met hun twee kinderen wonen in Vokány op het terrein waar het huis van de fam. Bóka staat, zij zoeken andere huisvesting omdat het (zomer)huis in de winter onvoldoende bescherming biedt. Emöke en Ferenc met hun kinderen wonen in Palkonya, een dorp even verderop. Csillag en Joshi met hun kinderen wonen in Peterd een klein dorpje dat 10 km verwijderd is van Vokány. Zij hebben een heel oud huis dat moet worden gerenoveerd en daar wordt hard aan gewerkt. De woonkamer is gedeeltelijk gereed en er is nu verwarming, dus de winter wordt met enig vertrouwen tegemoet gezien.

Vanuit de gemeente hebben we weer de nodige kleding meegekregen. De jongensklleding hebben we afgegeven bij ds. Nemeth en zijn gezin. Zij hebben vier opgroeiende jongens en die kunnen wel wat gebruiken. De rest hebben we bij de familie Bóka achtergelaten.

Hoe ziet zo'n dag bij de familie Bóka er zo'n beetje uit? 's Ochtends ontbijten wij in de caravan. Vaak is er dan overdag wel een onderdeel waar we gezamenlijk naartoe gaan; o.a. het dorpsfeest, een bezoek aan één van de kinderen, een wandeling e.d.. 's Middags en 's avonds worden we door Ildikó meestal uitgenodigd om samen de maaltijd te gebruiken. Ildikó kan heerlijk koken en daar genieten we zeer van. Het is ook een moment om over allerlei onderwerpen te spreken en van gedachten te wisselen. Hoe het kerkelijk over en weer gaat, hoe het westen (wij dus) aankijkt tegen Europa en hoe het leven in Hongarije reilt en zeilt. We merken wel dat de publiciteit in de Hongaarse media omtrent Oekraïne en de rol van Amerika daarin in Hongarije anders beoordeeld wordt dan bij ons. Europa en Amerika worden in Hongarije met de nodige reserves bekeken.

Dagelijks leest ds. Bóka een gedeelte uit de Bijbel voor en dat wordt besproken aan de hand van ofwel een Duits of Zwitsers dagboekje. We spreken daarover en sluiten af met gebed. Dat zijn goede momenten waarin we ons verbonden weten met onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Een evenement van geheel ander orde kwam als vraag op ons af. De wijnoogst is in volle gang en dochter Emöke en haar schoonfamilie hebben mensen nodig voor de oogst van de cabernet. Of wij eventueel zin hebben om daaraan een bijdrage te leveren. Dat hebben we gedaan en dat was een bijzondere ervaring. Om 7.30 uur staan we paraat in Palkonya en worden verwelkomd met een borrel (palinka), u leest het goed, om 7.30 uur!! We hebben ons daar manmoedig doorheen geslagen. Vervolgens was er een uitgebreid ontbijt en daarna werden we op de wijnvelden losgelaten. Het was hard werken en om 14.00 uur was de cabernet geoogst. Een ervaring rijker werden we beneden uitgenodigd voor een uitgebreid diner.

We zijn dankbaar dat we zo regelmatig dit bezoek mogen afleggen. Door de jaren heen is de onderlinge band tussen ds. Bóka en onze gemeente in stand gebleven. Natuurlijk zijn de omstandigheden vergeleken met 40 jaar terug fundamenteel veranderd. Toch blijft ondersteuning van dit predikanten echtpaar nog steeds noodzakelijk. Zonder onze hulp zouden zij het niet redden. We mogen tenslotte de groeten van ds. Bóka en zijn vrouw Ildikó aan u overbrengen, beiden wensen u allen Gods zegen toe.

Bernard en Rieke van Driel

Oktober 2014

i

---

<sup>i</sup> Voor foto's van deze reis verwijzen we u naar de website van onze kerk, ook kunt u daarop kennisnemen van de achtergronden waaruit het Hongarije werk van onze gemeente is ontstaan.